



Dé landelijke vereniging voor bewindvoerders

Beschermingsbewind geeft nieuwe kansen en laat je weer meetellen

‘Niet je kop in het zand steken’

Henk is op zijn zestiende als loodgieter aan de slag gegaan. Hij werkte jarenlang tien tot elf uur per dag en dat werd hem uiteindelijk teveel. Gevolg: arbeidsongeschikt. Met zijn vrouw -waarvan hij scheidde- kreeg hij een mooie dochter en twee kleinkinderen.

Wijkteam

Zijn financiële problemen ontstonden omdat hij geen ‘nee’ kon zeggen tegen familie en vrienden. ‘Kun je me wat lenen Henk, want ik red het niet’. Henk wil graag helpen en gaf geld. De huur betaal ik dan niet deze maand, maar volgende maand twee keer, zo dacht hij. Maar na verloop van tijd lukte het niet meer. Er kwam huurachterstand en de woningbouw hing aan de lijn. Henk: “De woningbouw bracht me in contact met het wijkteam. Er kwam iemand bij me langs en vroeg of ik naast de huurachterstand nog meer schulden had. Toen had ik ja moeten zeggen, maar ik zei nee.”

Puinzooi

Op de vraag waarom hij niet gelijk vertelde dat hij meer schulden had, blijft het even stil. “Ik vraag nooit om hulp en dat maakt het lastig voor mij. Ik schaamde me, stak mijn kop in het zand. Maar dan ga je nadenken. Naast de huurachterstand was er een schuld bij de belasting, het elektra, gas en er zou beslag worden gelegd. Kortom, het was een puinhoop. Ik belde haar na een paar weken op en vertelde dat het financieel toch niet zo goed ging.”



Geluk

De Sociale Raadsliden voorkwamen dat er beslag kwam op het inkomen van Henk, maar deze gratis ondersteuning was niet genoeg om uit het financiële dal te kruipen. Vervolgens klopte Henk aan bij de Sociale Dienst in Zeist.

Ik heb geluk gehad, vervolgt Henk zijn verhaal. "De Sociale Dienst bracht me direct in contact met een beschermingsbewindvoerder. Belangrijk vind ik, dat zo'n contact goed moet voelen, dat er vertrouwen ontstaat. En dat is er met de mensen, die mijn financiën beheren. Ik weet nog steeds dat -toen de rechtbank de beschikking af gaf- er een last van mijn schouders viel. Pure opluchting, geen angst meer voor schuldeisers en een dochter, die trots op haar vader is."

De bewindvoerder zorgde dat zijn financiële situatie stabiel werd, waardoor Henk in de Wsnp kwam. Als alles goed blijft gaan -en daar is zijn bewindvoerder van overtuigd- dan is Henk over drie jaar van al zijn schulden af. Om niet meer in zijn valkuil te lopen, wil Henk onder bewind blijven ook als hij schuldenvrij is. Heeft Henk nog een advies voor de lezers van deze rubriek? "Steek nooit je kop in het zand als het financieel mis met je gaat. Zoek hulp!"

De volledige naam van Henk is bij de redactie bekend.

Wil je reageren op het verhaal van Henk? Stuur een mail naar secretariaat@nbpb.nl.

Publicatiedatum: 8 november 2019

Geschreven door: Inge Boelaart – Blaauwconcept

Copyright © 2019 NBPB, All rights reserved

Postbus 574
1620 AN Hoorn
www.nbpb.nl
secretariaat@nbpb.nl
+31(0)229-706111
KvK: 37120728
Btw nr.: NL814872876B01
Bank: NL11ABNA0448518759