



Beschermingsbewind geeft nieuwe kansen en laat je weer meetellen

‘Door het gesprek aan te gaan, kun je veel problemen voorkomen!’

Joyce is geboren in Suriname en woont vanaf haar zesde in Nederland. Zonder haar moeder en de warme zonnestrallen van Suriname was het wennen voor Joyce in ons koude kikkerlandje. Niet alleen het weer viel tegen ook de ontvangst bij haar familie was geen warm welkom. Een vervelende tijd brak aan. Op haar dertiende veranderde dat gelukkig en kwam ze in een goed pleeggezin terecht.

Stalken

Verdriet bleef Joyce helaas achtervolgen. Zo kreeg ze met haar partner een mooie dochter, maar hij stierf toen haar dochtertje nog zeer jong was. Jaren later ontmoette ze de vader van haar andere twee kinderen. Maar toen die relatie na vijftien jaar eindigde, begon de ellende pas goed. Hij begon het gezin te stalken, veroorzaakte buurtoverlast en de veiligheid van de kinderen kwam in gevaar. Bureau Jeugdhulp werd ingeschakeld om een oplossing te vinden.

Geen geld

“Ik werkte toen ook al als beveiliging en zou in die tijd een vast contract krijgen”, begint Joyce haar verhaal. “Maar ik kreeg van hen het advies dat ik mijn baan moest opzeggen en dat deed ik dus. Waarom? Nou zij weten tenslotte wat het beste is in zo’n situatie. Tenminste dat dacht ik! Mijn salaris viel natuurlijk weg en het gekke is, ik kreeg geen uitkering. Het waarom is me nog steeds niet duidelijk. De vaste lasten liepen natuurlijk wel door, maar die kon ik niet meer betalen en de schulden liepen steeds meer op.” Kortom, de situatie werd er alleen maar beroerder op en Joyce kon niet voorkomen, dat haar kinderen uit huis werden geplaatst.

Verlichting

Haar wereld stortte in en ze raakte haar vertrouwen in de mens kwijt. Maar Joyce is een sterke vrouw en ging niet bij de pakken neerzitten. Ze vond weer een baan in de beveiliging en zette alles in het werk om haar kinderen snel terug te krijgen. Toen de gemeente aandrang om een bewindvoerder in de arm te nemen, weigerde ze in eerste instantie. "Ik kan het financieel zelf wel oplossen, dacht ik, maar toen ik via de rechtbank een bewindvoerder kreeg, gaf dat uiteindelijk zo'n verlichting. Dat er iemand is, die met hart en ziel met je meedenkt en mee zoekt naar oplossingen voor jou. Die samenwerking toen, nu en ook in de toekomst met mijn bewindvoerder geeft me hoop en vertrouwen. Want, zonder die ondersteuning was ik nooit zo ver gekomen."



De rust is al weer een aantal jaren terug in het gezin. De twee jongste kinderen wonen bij Joyce en haar oudste, die verloskundige is, woont niet meer thuis. Als ze tijdens dit gesprek over haar kinderen praat, dan proef je de liefde voor haar gezin.

Ze houdt van haar werk en op de vraag of ze als beveiligster ook wel eens wordt bedreigd, is haar antwoord zeer beslist: "Nee! Met praten kun je zoveel nare situaties zien te voorkomen. Daarom zoek ik altijd de dialoog op. Helaas lukte me dat niet bij Bureau Jeugdzorg. Maar die tijd ligt nu gelukkig achter me."

Advies

Tot slot geeft Joyce als ervaringsdeskundige nog een tip: "Houd jezelf een spiegel voor waarom en hoe je in de financiële problemen bent gekomen. Wijs niet met een vingertje naar die ander, maar wees open en eerlijk naar jezelf! En, zet vervolgens je angst, trots of schaamte opzij en vraag op tijd om hulp!"

Wil je reageren op het verhaal van Joyce? Stuur een mail naar secretariaat@nbpb.nl.

Publicatiedatum: 3 juli 2020

Geschreven door: Inge Boelaart - Blaauwconcept

Copyright © 2020 NBPB, Alle rechten voorbehouden

Postbus 574
1620 AN Hoorn
www.nbpb.nl
secretariaat@nbpb.nl
+31(0)229-706111
KvK: 37120728
Btw nr.: NL814872876B01
Bank: NL11ABNA0448518759